



Proclamatie

De Oskoppige Hoogheden des Raauw Ossekar, Grootvorst Niels dun Urste en diens edele adjudant Jeroen proclameren voor **het flitsende** Carnavalsseizoen 2021-2022 de volgende elluf “foto- en feestwijsheden”;

1. De camera is niet belangrijk, het is de mens er achter de camera die belangrijkste is. Dat is ook bij de mensen achter deze club, die zijn het belangrijkste.
2. Een karikatuur geeft vaak een veel meer overdreven beeld van jezelf dan een foto. Blijf bij je eigen evenbeeld en word geen karikatuur van jezelf.
3. Een foto liegt niet, dus laten wij het ook eerlijk houden.
4. Je neemt geen foto, maar je maakt een foto en ook een feestje moet je (zelf) maken.
5. Een foto kan meer zeggen dan 1000 woorden, maar sommige feestjes moet je toch echt zelf bij zijn geweest.
6. Net als bij een digitale foto hoef je niet ONTWIKKELD te zijn, als je er maar niet NEGATIEF opstaat.
7. Als je op je pasfoto (van je ID) begint te lijken, is het tijd om naar huis te gaan.
8. Zolang het alcohol promillage niet kan worden gefotografeerd, hoef je je daar ook niet druk over te maken.
9. De beste camera is de camera die je bij je hebt. Bouw een feestje met de mensen die bij je zijn en maak het samen gezellig
10. Hoe ouder de foto, hoe jonger we eruit zien. Maar een paar biertjes hebben het zelfde resultaat.
11. Als je zonder flitsen al rode ogen op een foto hebt.....

Alaaf!